

SPÅNGA BYGDEN

Nr 120

Februari 2012

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille



SPÅNGA BYGDEN

Utges av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille, som tillhör Stockholms läns Hembygdsförbund.
Utkommer med fyra nummer om året.

Redaktion

Carin Ljung, Leif Lennbom, Krister Nordin

Innehåll

Samtal med Gösta Garberg	3
Verksamhetsberättelse 2011	11
Resultat- och balansräkning	17
Kallelse till årsstämma	18
Öppet hus på Nälsta gård	19
Nya medlemmar	20

Omslagsbild: Villan "Annelund" 2012.

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Box 3303 163 03 SPÅNGA

Ålderman: Krister Nordin, tel 08-761 21 77, e-post krister.nordin@gmail.com

Kassavårdare: Leif Lennbom, tel 08-36 31 86, e-post leif.lennbom@gmail.com

PlusGiro 26 50 62-0 Bankgiro 5534-2471

Adress till Nälsta gård: Rättar Vigs väg 95

Buss 118, hållplats Nälstaplan

Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/spanga

Samtal med Gösta Garberg av Henry Aspeqvist

Efter många år i förskingringen är det för mig ett sant nöje att åter få slå ner bopålarne mitt i Spångas hjärta och så mycket roligare då att bli närmsta granne med Gösta Garberg och hans fru Britt-Marie. Vi träffas en kväll och Gösta har massvis av minnen att berätta som borde intressera läsarna av Spånga Bygden, Gösta är ju en välkänd person i Gillet. Självt har jag ett eget intresse att växla minnen med honom eftersom jag var elev i hans första klass som utexaminerad lärare i Solhems folkskola klass 3 och 4, 1949-1951, och senare har vi haft ett antal kontakter, inte minst inom hembygdsföreningen.

Gösta berättar att han kom till Spånga i unga år, närmare bestämt till Bromsten. De första åren bodde han inne i stan, på Döbelnsgatan där föräldrarna delade lägenhet med mormor och morfar. De hade ett rum var och delade på köket. Mormor drev ett ölkafé och lägenheten låg ovanför kaféet.

Redan 1910 hade morföräldrarna köpt ett sommarställe i Bromsten som byggts 1901. Säljaren var sjöman och hette Birg. Huset var då sista huset på Narvavägen med nr 17. "Annelund" hette villan. Den finns kvar än idag, men nu med adressen Båtsman Stens väg 68. Det ser i stort sett ut som förr. Gösta och Britt-Marie går förbi ibland och gläds åt att man bevarat exteriören. Invändigt är huset moderniserat.



Annelund 1926

Barndomens somrar tillbringade familjen i Bromsten som var rena landet då och morfar bodde mer i Bromsten än i stan. Gösta har förstås många minnen från den tiden, bl a fick han följa med morfar och se när viadukten över järnvägen invigdes i juni 1936; han var tio år då. De gamla järnvägsbommarna fälldes för sista gången. All trafik skulle nu gå över bron. Viadukten var avstängd med blågula band och Albert Forslund, Spångas politiska kraftkarl skulle inviga bron. Forslund var mycket mer än en dominerande lokalpolitiker. Han var också fackföreningsman och rikspolitiker. Mellan 1918 och 1936 var han ordförande i Järnvägsmannaförbundet, LO:s största förbund, och under en kort tid 1936 LO-ordförande innan han samma år utnämndes till kommunikationsminister och 1938 blev han socialminister. Forslund var också Spångas talesman i de långdragna förhandlingarna om inkorporeringen med Stockholms stad som började under trettioalet men inte avslutades förrän invigningen 1949. Men det är en annan historia.

Albert Forslund var alltså en politisk tungviktare med högt anseende och Spångas stolthet. Bron var nyborstad och de svenskfärgade banden svängde i vinden. Det var packat med folk som ville höra Forslund tala och se honom köra över bron i den första bilen, från Bromstensidan mot Solhem. Talet avslutades, bandet klipptes av och allt var klart för avfärd, Forslund klev upp i bilen och skulle bli den nya bronns förste trafikant, men just innan bilen startade satte en springschas iväg i full rulle på sin hoj och cyklade över bron före bilen och blev i istället för Forslund den förste att passera den. Det tog litet udden av invigningen. Gösta var upprörd. Han tyckte inte om tilltaget. "Det var väl inte riktigt" tänkte han. Men många log i mjugg, kanske också Albert Forslund om han hade sinne för humor. Det var ett oförargligt ungdomligt tilltag. Om någon som läser detta känner till vem gärningsmannen var så hör av er. Försyndelsen är förlåten.

Göstas morfar dog i januari 1938 och familjens situation förändrades. Trettiotalets ekonomiska svårigheter drabbade alla. Livet vändes upp och ner. Kaférorelsen gick sämre, karlarna som frekventerat ölkaféet låg inkallade, också Göstas pappa. Familjen flyttade till Bromsten 1938. En moster tog över kaféet men fick avveckla det i början på 1940-talet.

I kvarteret snett emot bostaden i Bromsten låg livsmedelshandeln Henry Petterssons affär (Bromerts). Det var där familjen handlade. Enkelt och bekvämt. Gösta fick springa över och köpa det som mamma hade glömt, potatis, mjölk eller vad det var. Göstas pappa tyckte om spicken sill och

Gösta kommer ihåg att innanför affärsdörren stod den stinna silltunnan och luktade gott. Sillarna simmade i saltlake och fångades med en lång tång och lades in i vaxat papper. Mums!

De första skolåren gick Gösta i Johannes folkskola men han hade börjat realskolan i Norra Real innan de flyttade till Bromsten och där blev han kvar ända till studentexamen. Då hade han gått 4 år i folkskolan, sedan 4 år i realskolan och slutligen 4 år i gymnasiet, så var skolgången upplagd då. Att gå i Norra Real innebar resor. Det dagliga tuff-tuff-tåget avgick 06.57 och han kom hem med tåget som gick från Karlberg 15.30, varje dag utom lördagarna då skolan slutade tidigare. När järnvägen elektrifierades i början på 1940-talet blev resan både smidigare och snabbare.

Som de flesta pendlarna på den tiden hade Gösta och ett par skolkamrater fasta platser på tåget. En av kamraterna var Ulf Reiner, "Saxkungen", en välkänd Spångaprofil och medlem i Hembygdsgillet. Om någon annan satt på deras platser blev de upprörda. "Det sitter någon på min plats". Då stod man hela resan och blängde i smyg på missdådaren. Familjens ekonomi tillät inte spårvagnskort så från Karlbergs station gick han till St Eriksplan och sedan hela Odengatan till skolan, det gällde att pinna på för att inte komma för sent. På eftermiddagen fick han småspringa hela vägen för att inte missa tåget. Hyggliga lärare kunde ibland låta honom sticka iväg litet tidigare. "Man fick ju bra kondition av de dagliga språngmarscherna", kommer Gösta ihåg.

Gösta och Britt-Marie träffades i unga år. När han mönstrade 1944 pågick andra världskriget och han fick veta att han troligen skulle bli skickad till Boden eftersom han var student. För att med alla medel undvika det; han ville definitivt inte lämna Britt-Marie, så anmälde han sig som reservofficersaspirant i intendenturen. Då visste han att han skulle bli kvar i Stockholm. Underhållstrupperna hade sin egen kadettutbildning i lokaler vid nuvarande E18, nära Ulriksdal, där gamla Överskottslagret senare flyttade in. Militärtjänsten pågick i två år, 1945 -47, och han avslutade sin militära utbildning så småningom som kapten i reserven.

Under ett schemalagt uppehåll i officersutbildningen 1946 tog han ett vikariat två månader som lärare i Solhems skola, det var ju nära hem. Han ersatte magister Björkman och fick en "läsklass", dvs. eleverna behövde extra hjälp. Det var då han fick smak på läraryrket. "Jag gillade barn och tyckte om att undervisa". Så enkelt var det. Det blev sedan hans bana i livet. Efter militärlivet sökte och antogs han till en tvåårig lärarutbildning

vid nystartade seminariet i Stockholm som skulle ge honom behörighet att undervisa på låg- och mellanstadiet.

Vid examen lottades provlektionerna ut. Gösta drog lotten som sade "musiklektion". De andra kandidaterna drog en lättnad suck, de var glada att de slapp, ingen ville ha det, men Gösta kunde både spela och sjunga och räddes inte och klarade provet med glans. Examen gick bra och representanter från skolförvaltningen i Stockholm som närvarat anmodade honom och några till att söka en tjänst i Stockholm. Genom sitt vikariat i Solhem hade han lärt känna skolan och sökte därför upp överlärare Josef Martiin. Det fanns en ledig tjänst och Gösta välkomnades. Han bodde fortfarande i hemmet i Bromsten så valet av arbetsplats låg nära till.



Solhemsskolan klass 3, höstterminen 1949.

Den nyutexaminerade folkskoleläraren Gösta Garbergs första klass blev alltså den klass 3 jag började i höstterminen 1949. Vårt klassrum låg en trappa upp till vänster i gamla skolbyggnaden. Det stora huset med de tunga dörrarna och de breda stentrapporna var mäktiga för oss som gått 1:an och 2:an i Folkan, men vi var glada att ha en ung majje, det fanns ju en rad gamla stötar som vaggade runt i klassrum, i korridorer och på skolgården, som inte såg så kul ut. I stavningslära trummade han in sj-ljudet: *Skjorta, skjul, skjuts och skjuta stavas med skj. Stjälja, stjälk, stjälpa, stjärna och stjärt stavas med stj.* Det finns inga andra ord som

stavas med skj eller stj*¹. Vi var lyckligt lottade och glada att vi fick behålla honom också i 4:an.

Gösta och Britt-Marie hade förlovat sig 1947 och 1950 blev det giftermål. Magister Öhlund sjöng *"I himlar sjungen..."* vid vigseln i Brännkyrka kyrka. När vi i klassen fick veta att majjen gått och gift sig uppvaktade vi med sång och en stor målning på svarta tavlan med hjärtan, blommor och blader. Majjen var glad men litet generad över uppmärksamheten.

Som en bredvidsyssla på somrarna var han 1950 simlärare vid Kyrkhamnsbadet och året efter ledare för hela verksamheten. Bussar körde ut barn från olika platser i Spånga och under dagen serverades bullar och mjölk. Det var mycket populärt under många år. Sista dagen var en högtidsdag. Då delade man ut simmärken till alla som klarat proven. Det finaste var *"simmagistern"*, som kunde avläggas i tre grader, brons, silver eller guld. Alla prov hade avlagts i Kyrkhamn utom hoppen från 5 meter, de fick göras i stan. "Promoveringen" av dem som klarat simmagistergraden gick tillväga på ett alldeles särskilt sätt. Man hade anlitat Albert Forslund, som hade ett sommarställe i närheten, och Karl-Erik Nilsson, känd Spångabo, borgarrådsekreterare och ordförande i drätselkammaren med titeln drätselldirektör, ett av de högsta hönsen i Stockholms stad. De tog sig ut en bit från stranden i en liten roddbåt med alla lagerkransarna och så ropades namnen upp och kandidaterna fick simma ut till båten en och en och där satte dignitärerna kransarna på de ungas huvuden och promoverade dem till simmagistrar.

1951 blev det relativt nygifta paret med lägenhet i Blackeberg. Då fanns det ett ledigt jobb i Södra Ängby skola mitt över gatan mot deras nya bostad. Gösta bad om förflyttning. Det var ju praktiskt att jobb och bostad låg så nära varandra. Tiden han vann på att inte ha någon resväg använde han bl a till högre studier, nordiska språk och litteraturhistoria, för att få behörighet att också undervisa på högstadiet. Tillsammans med ett par andra lärare var han också med att starta Blackebergs skola. Byggnationen i området var omfattande i mitten på 50-talet och en ny skola var inplanerad. Han bodde precis över gränsen till Bromma. På den tiden hörde en stor del av Blackeberg till Spånga. Men gränsen flyttades och en

¹ Utom "skjuva", en teknisk term som betyder "åstadkomma påkänning vid vridning", Svenska Akademiens ordlista

stor del av Spånga lämnades över till Bromma. I Södra Ängby blev Gösta kvar till 1960 och då var han redo för större uppdrag.

Solhem, Sundby och Bromstens skolor hade slagits ihop under samma rektorsområde och man utannonserade en tjänst som rektorsassistent under den nye rektorn Erik Hyltefors, som då ansvarade för Solhem, Sundby, och Bromstens skolor. Det jobbet gick till Gösta. I samma veva flyttade familjen med tre söner tillbaka hem till Spånga igen, närmare bestämt till Flysta.

Gösta trivdes med arbetet men efter några år hade han fått större ambitioner. Han ville bli rektor i en egen domän och han fick ta över skolorna Långbrodal och Herrängen i Älvsjö. Det innebar att även om han bodde kvar i Flysta försvann han under dagtid från Spångas horisont till de södra förorterna. Det var en jobbig tid. Rektorsområdet omfattade fyra skolor och cirka 1200 elever. Det medförde också mycket kvällsjobb med många föräldramöten etc. De långa resorna tröttade också, och efter 13 år på fel sida om stan nyktrade han till och begärde förflyttning tillbaka till sina hemtrakter och blev rektor för Nälstaskolan, Vinstaskolan och Skattegårdsskolan. De var alla mellanstadieskolor, upp till klass 6.

Vi är nu inne på 1980-talet och allt var frid och fröjd. Skolans värld var i de gamla etablerade samhällena fortfarande rätt mycket av idyll, i alla fall om man jämför med de problem skolan har att brottas med idag. Men 1980-talet var också en tid då man börja skämma bort sig jämfört med hur det var tidigare. Gösta minns t ex att då infördes reformen att skolan skulle betala för busskort till alla elever som bodde mer än 2 kilometer från skolan. Det gav upphov till svåra gränsdragningskonflikter med föräldrar som tyckte att deras barn också skulle ha gratis busskort. Gösta skaffade sig ett mätjul och tog sig an en ny rektorsuppgift, att mäta avstånd från skolan till hemmen som låg i de omtvistade områdena. Om gränsen gick mitt i gatan fick elever på båda sidan gatan busskort, men inte om man bodde i samma kvarter men på den sida av kvarteret som var närmare skolan. *"Ja, men vi åker ju från samma busshållplats som andra barn som fått busskort"*, var inte ett argument som bet på Gösta. Låg bostaden närmre än det utmätta avståndet fann föräldern ingen nåd. *"Någonstans måste man dra en gräns, annars kollapsade hela idén"*. Alla föräldrar accepterade inte logiken i detta resonemang och klagade på rektorn. *"Men i övrigt kom vi bra överens"*, är Göstas minne.

Skolreformerna duggade tätt och 1985 drabbades skolan av ännu en förändring i skolpolitiken. Nu skulle alla skolstadier, från ettan till nian, samlas inom ett rektorsområde. Nälsta och Vinsta skolor förpassades till Vällingby, Skattegårdsskolan lades ner och Göstas arbete var bortrationaliserat. Istället erbjöds och accepterade han att bli rektor för Grimstaskolan. Där fanns alla stadier i en skolbyggnad.

De nya snabbväxande stadsdelarna, där ibland Grimsta, medförde en ny typ av utmaningar för skolan. Rotlösheten och den krävande inordningen i de nya omgivningarna medförde en viss oro också inom skolan. ”Att få eleverna att komma i tid” var en ny uppgift. Gösta kommer ihåg elever som skylldes på att bussen från Vällingby var försenad, vilket kanske var sant, men att de skulle ta till benen och gå nerför backen för att komma i tid, föll dem inte in. Detta var en tid då begreppet elevvård blev en växande angelägenhet. Utöver skolsköterska, som alltid funnits till hands, utrustades skolan också med kuratorer och skolpsykologer för att handskas med den nya tidens verklighet. ”Vi hade t ex en pojke som ständigt kom för sent. Vi försökte tala honom tillrätta, men problemet fortsatte. När vi undersökte det närmare så fick vi klart för oss att han praktiskt taget var ensam ansvarig för att väcka sin lillasyster och se till att hon kom upp och klädde sig, fick något att äta och kom iväg till sin förskola innan han stack iväg till sin egen skola. Tiden räckte bara inte till för honom. Vi slutade att anmärka på honom och gav honom istället det stöd vi kunde. En annan gång kom en mamma berusad till skolan rätt förargad och skulle sätta den nye rektorn på plats. Det slutade dock med att vi blev bästisar och hon hjälpte till med julfester och en del annat där föräldrarnas hjälp var värdefull.”

Efter ett helt arbetsliv inom skolans värld, de sista 25 åren som rektor, gick Gösta i pension 1991. Dock, efter att han lagt pekpinne på hyllan, tog han sig an andra uppgifter. Ett energiknippe som Gösta kunde inte bli överksam. Han deltog aktivt både i pensionärsföreningen och i hembygdsföreningen. ”Jag var van att prata och tyckte jag kunde åta mig litet grejer” sammanfattar Gösta sitt engagemang. Dock, åtta veckor varje sommar tog Gösta och Britt-Marie ledigt och drog till sitt älskade fritidshus på Vaddö i Roslagen. Och det gör de fortfarande.

Efter att ha haft tre inbrott i sin villa bestämde Gösta och Britt-Marie att sälja och flytta till ett säkrare boende. Det hände år 2000 och det blev till det då nybyggda 55+ bostadsrättshuset precis bredvid den punkt där han

stått som 10-åring 1936 och sett springschasen slå Albert Forslund som den allra förste att trafikera Spångaviadukten. Där blev han omsider också ordförande och avgick så sent som våren 2011. Och tillfälligheternas spel har alltså gjort att vi nu är närmsta grannar. Ett lyckat bostadsval av flera skäl.

Innan vi slutar glider samtalet över till Göstas minnen om sin tid i Gillet. ”Det var Karin Lisshagen Jonsson, ’Spånga-Karin’ som många kallade henne, som drog med mig in i Gillet. Längre var jag en passiv medlem, men en bit in på 1990-talet kom jag med i styrelsen. Jane Hamilton var ordförande och Erik Svedin sekreterare. Erik var tongivande och oerhört energisk och arbetsvillig.”

Verksamhetsåren 1995-1997 var Bengt Akalla ålderman och Gösta Garberg stadman (vice ordförande). Ibland fick Gösta svinga ordförandeklubban i hans ställe och kom mer och mer in i den rollen och det var ett naturligt val att han övertog för gott 1998. ”Tanken var att jag och Olle Magnusson skulle arbeta i ’växelbruk’ och det gjorde vi. Vi samarbetade nära och effektivt”, säger Göstas minne. ”Många andra ställde naturligtvis upp och tillsammans genomförde vi en hel del programpunkter. Vårutflykterna var populära. Vi hyrde inte buss på den tiden utan trängde ihop oss i privata fordon och besökte olika ställen i vår relativa närhet. Särskilt roligt var att genomföra 75-årsjubileet 2007. Det var en succé med stor anslutning. Det var den sista stora programpunkten under min tid som ålderman.”

Efter 10 år vid rodret tyckte Gösta att det var dags att någon annan tog över och Krister Nordin steg fram och åtog sig uppdraget som ålderman. Även om Gösta inte längre sitter i Rådet är han en ganska flitigt besökare till Nälsta Gårds öppna hus. Och det vill vi att han och Britt-Marie ska fortsätta med många år till.

Bilutflykt till Kyrkhamn för Gillets medlemmar 22 april.

Samling i Kyrkhamn kl 11:00.

Pris: 100:- inkl.lunch och guidning.

Anmälan senast 16 april till Håkan Ljung, tel 36 00 14.

Begränsat antal deltagare.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2011

Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille avger härmed sin verksamhetsberättelse för året 2011.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING

		Utgående mandattid
<i>Ålderman</i>	Krister Nordin	2012
<i>Stadman</i>	Carin Ljung	2013
<i>Skriftvårdare</i>	Anita Pettersson	2012
<i>Kassavårdare</i>	Leif Lennbom	2013
<i>Arkivarie</i>	Håkan Ljung	2013
<i>Bisittare</i>	Bibbi Ask	2012
	Stig Eriksson	2013
	Siv Gustafsson	2012
	Henry Aspeqvist	2012
<i>Ersättare</i>	Björn Thörnqvist	2012 (<i>mandattid ett år</i>)
	Klas-Anders Öhlin	2012 (<i>mandattid ett år</i>)
<i>Granskningsmän</i>	Barbro Nyberg	2012 (<i>mandattid ett år</i>)
	Maj Britt Reiner	2012 (<i>mandattid ett år</i>)
<i>Ersättare</i>	Britt Lundborg	2012 (<i>mandattid ett år</i>)
<i>Valberedning</i>	Nils Sundin, sammankallande	
	Barbro Andersson	
	Kerstin Åslund	
<i>Redaktionskommitté för Spånga Bygden</i>	Carin Ljung	
	Leif Lennbom	
	Krister Nordin	

SAMMANTRÄDEN

Rådet har hållit elva protokollförda sammanträden under 2011 vid följande tillfällen: 10 januari, 14 februari, 10 mars, 13 april, 11 maj, 15 juni, 24 augusti, 14 september, 19 oktober, 16 november och 7 december. Ytterligare samråd har skett per telefon vid aktuella angelägenheter.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hölls i Spånga Folkan den 20 mars. Mötet beslutade om ändrad medlemsavgift för 2012; 150 kr för ordinarie medlem och 20 kr för familjemedlem.

Den nya skriften om Nälsta Gård presenterades med visning av bilder ur skriften.

ÖVRIGA SAMMANKOMSTER OCH ARRANGEMANG

9 januari Öppet hus på Nälsta gård.

23 januari Öppet hus på Nälsta gård. Tema: gamla musikörhängen.

13 februari Öppet hus på Nälsta gård. Tema: bilder från Vällingby/Södra Spånga.

27 februari Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Arkitektur och byggande i Spånga. Berättare Bengt Etzler.

13 mars Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Affären Flysta livs. Berättare Anita Pettersson.

27 mars Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Skogshyddan, området som blev Spånga idrottsplats. Berättare Stig Eriksson och Barbro & Bernt Andersson.

10 april Öppet hus på Nälsta gård.

4 maj Städdag i trädgården på Nälsta gård samt lite underhållsmålning av mangårdsbyggnaden.

8 maj. Öppet hus på Nälsta gård. Gillet firade att gården varit vår hembygdsgård i 25 år med ringning i vällingklockan.

12 maj Vårutflykt med bil till Bögs gård i Sollentuna med besök i järnåldershuset mm. Berättare och guide arkeologen Mikael Söderblom.

22 maj Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Spångas inkorporering 1949 samt historien bakom. Berättare Henrik von Knorring.

- 12 juni Öppet hus på Nälsta gård med dragspelsmusik av Åke Hägglund.
- 28 augusti Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Äldre Spångakaror visades av Björn Thörnqvist.
- 11 sept. Öppet hus på Nälsta gård. Kulturhusens dag och växtmarknad i trädgården.
Stig Eriksson guidade Gillets medlemmar i Räcksta kvarn där det maldes mjöl.
- 25 sept. Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Växtarvet, trädgårdar förr och nu. Berättare Håkan Ljung.
- 9 oktober Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Grannsamverkan. Berättare Per-Inge Strömberg.
- 23 oktober Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Spånga Företagareförening. Berättare Lasse Wiberg och Tommy Elofsson.
- 6 nov. Soptåget ”Silverpilen” och järnvägen Spånga-Lövsta, Lars Andersson berättade och visade bilder och filmer på Spånga Folkan.
- 13 nov. Öppet hus på Nälsta gård.
- 27 nov. Öppet hus på Nälsta gård. Tema: Minns du gamla Spånga. Bildvisning av Björn Thörnqvist.
- 11 dec. Öppet hus på Nälsta gård. Adventskaffe med glögg i värmen från kökets vedspis..

Gillet har också på olika sätt spridit kunskap om gamla Spånga. Därutöver har rådsmedlemmar vid enskilda kontakter i samhället kunnat besvara frågor och berätta om tidigare skeenden i Spånga.

NÄLSTA GÅRD

Under verksamhetsåret har Nälsta gård haft 18 Öppet hus-dagar. Rådets medlemmar har alternerat som värddar med kaffeservering, visningar, berättelser, försäljning av kartor och skrifter och mycket annat. Gården har dessutom vid 8 tillfällen varit uthyrd till externa organisationers styrelsesammanträden, samkväm etc. Utöver detta har Kulturskolan Stockholm hyrt gården för pianoundervisning två eftermiddagar i veckan; totalt 62 gånger.

SPÅNGA BYGDEN

Redaktionskommittén har sett till att Gillets medlemstidning kommit ut med 4 nummer (116-119) under året. Tidningen innehåller bygdehistoriska artiklar, Gillets program, föreningsmeddelanden, minnesskildringar med mera. Ett nummer per år utgörs av medlemsmatrikeln.

Förutom till Gillets medlemmar sänds tidningen även till skolor, Kungl. Biblioteket och bibliotek i närområdet, en del allmänna institutioner samt utväxlas med närliggande hembygdsföreningars medlemstidningar.

GILLET'S HEMSIDA

Carin Ljung har kontinuerligt uppdaterat hemsidan.

GILLET'S BOKSAMLING

Gillet förfogar över en boksamling innehållande ett flertal historiska och vetenskapliga böcker om hela landet, men med tyngdpunkt på våra närliggande trakter, bl a årsböcker om Uppland och Stockholm. Samlingen, vilken förvaras på Nälsta gård, kompletteras fortlöpande genom nya inköp och gåvor. Personer intresserade av samlingen kan ta del därav efter förfrågan hos arkivarien eller annan rådsledamot.

GILLET'S UTGÅVOR

Skriften ”Nälsta gård sedan urminnes tider” har publicerats och presenterades vid årsstämman.. Gillets egna utgåvor tillhandahålls i Nälsta gård och vid andra lämpliga tillfällen. Exempel på andra utgåvor är ”Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll” i fyra delar (del 2 och 3 i en volym och del 4 består av två volymer) Spånga Bygden och kartkopior över samhällena i Spånga under tidigare skeden. Dessutom tillhandahåller Gillet ”Spångasmycket” och ”Spångaslipsklämman”, kopior gjorda i silver efter föremål från järnåldern funna vid utgrävningarna i Tensta.

SAMARBETE MED SPÅNGA FÖRETAGAREFÖRENING

Gillet har tillhandahållit 14 fotografier med Spångamotiv till den av Spånga Företagareförening utgivna Spångakalendern 2012.

KONTAKTUTBYTE OCH SAMVERKAN

Samverkan med hembygdsföreningarna i omgivningarna sker bl a genom utbyte av medlemstidningar och andra publikationer samt kallelser till arrangemang och gemensamma aktiviteter.

REPRESENTATION

Spånga Fornminnes- och Hembygds-gille tillhör följande föreningar:

- Sveriges Hembygdsförbund
- Stockholms läns Hembygdsförbund
- Samfundet S:t Erik
- Bibliotekets vänner i Spånga
- Spånga Medborgarhusförening
- Spånga-Tensta Kulturkommitté

Gillet har haft representanter vid de flesta av ovan nämnda organisationers årsmöten och arrangemang.

GILLET'S MEDLEMSANTAL

	Ordinarie medlemmar	Familje-medlemmar	Ständiga medlemmar	Totalt
31/12 2010	337	136	14	487
Nya medlemmar	24	14		38
Medlemmar som bytt status	2	-2		
Avförda medlemmar varav				
-avlidna	-7	-1		-8
-på egen begäran	-3	-1		-4
-uteslutna(ej betalat)	-6	-5		-11
31/12 2011	347	141	14	502

ÅRSavgifTEN

Årsavgiften för 2011 var 120 kronor för helbetalande och 20 kronor för familjemedlemmar. Ständigt medlemskap kan numera inte tecknas.

GILLET'S EKONOMI

Årets resultat visar ett överskott på kr. 3.985:99. En detaljerad redovisning för Gillets ekonomi finns i vidstående resultat- och balansräkning.

GÅVOR

Gåvor till Gillet har skänkts från flera medlemmar, gåvor för vilka vi härmed framför vårt varma tack. Gillets lösöre finns förtecknat i arkivpärmar, vilka fortlöpande kompletteras.

ETT STORT TACK

Framförs härmed till alla dem, inom och utom Gillet, som på olika sätt stött vår verksamhet under året. Till sist vill vi tacka Gillets medlemmar för den uppskattning som på olika sätt visats oss i vårt arbete under verksamhetsåret 2011.

Spånga i februari 2012

RÅDET I SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

Resultaträkning

	2011		2010	
Intäkter				
Medlemsavgifter	43 580,00		43 740,00	
Försäljning litteratur/film	13 170,00		7 838,00	
Försäljning smycken	0,00		0,00	
Bidrag	0,00		0,00	
Gåvor	5 030,00		228,00	
Möten och samkväm	29 796,00		26 496,50	
Hyror Nälsta gård	13 550,00		9 300,00	
Deltagarintäkter	1 250,00		22 900,00	
Räntor	4 315,74	110 691,74	1 015,17	111 517,67
Kostnader				
Avgift till medlemsorganisationer	7 465,00		7 165,00	
Inköp smycken, litteratur och film	6 270,00		1 670,00	
Spånga Bygden	9 987,00		11 234,00	
Porto	13 753,50		14 187,50	
Omkostnader	19 971,00		41 481,50	
Nälsta gård: tomträtsavgäld	444,00		440,00	
Nälsta gård: el och vatten	21 851,00		22 582,00	
Nälsta gård: reparationer	4 613,65		447,00	
Nälsta gård: försäkring	850,00		850,00	
Nälsta gård: övrigt	11 500,60		2 336,00	
Avsatt till reserv	10 000,00	106 705,75	0,00	102 393,00
Årets resultat		3 985,99		9 124,67

Balansräkning

	2011-12-31	2010-12-31
Tillgångar		
Kassa	78,00	1 359,00
Postgiro	7 152,95	9 158,70
Bank	363 650,19	338 557,45
Förutbetalda kostnader	738,00	738,00
Fordringar	0,00	0,00
	371 619,14	349 813,15
Skulder och eget kapital		
Diverse skulder	0,00	0,00
Förskottbetalda medlemsavgifter	34 300,00	26 480,00
Fond: E Forseman	40 000,00	40 000,00
Fond: A & E Poucette	70 000,00	70 000,00
Fond: Sockenstämmoprotokoll	0,00	9 000,00
Fond: Jubileum	22 887,44	3 887,44
Balanserade resultat	200 445,71	191 321,04
Årets resultat	3 985,99	9 124,67
	371 619,14	349 813,15

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles

ÅRSSTÄMMA

Söndagen den 18 mars 2012 kl. 13.00

i Spånga Folkan

**Förutom årsstämmoförhandlingar finns följande
på programmet:**

Musikunderhållning och bildvisning.

Kaffe med dopp serveras

**Tag med detta nummer av SpångaBygden,
som innehåller verksamhetsberättelsen!**

Hjärtligt välkomna!

Välkomna till Nälsta Gård



**Vi har Öppet Hus med kaffeservering
kl. 13 - 16**

12 februari

Tema: Björn Thörnqvist visar gamla bilder från Spånga

26 februari

Tema: Spånga IS, fd ordförande Björn Begner berättar

11 mars

Tema: Bromstens IK under 100 år. Anita Pettersson berättar.

25 mars

Tema: Yrkestilar på 1900-talets början, Anita Pettersson berättar.

22 april

Inget tema

13 maj

Tema: Förr och nu i Spånga., bildvisning av Björn Thörnqvist.

27 maj

Pingstdagen; Inget tema

10 juni

Tema: Veteranfordon visas i trädgården.

Nya medlemmar

Mikael Dynesius, Järfälla

Kristina Friberg, Spånga

Inger och Björn Hedbeck, Sollentuna

Eva Mellblom, Spånga

Jonas Persson, Upplands Väsby

Ronnie Persson, Åkersberga

Marianne Söderberg, Spånga

Bengt Wikstad, Lidingö

Inga-Märtha Öhlin, Vällingby

Välkomna!

Medlemsavgiften: Kr 150:-, familjemedlemmar kr 20:-

ISSN 0281-5079