

SPÅNGA BYGDEN

Nr 92

Februari 2005

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille



SPÅNGA BYGDEN

Utges av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille, som tillhör Stockholms läns Hembygdsförbund. Utkommer med fyra nummer om året.

Redaktion

Inga-Britt Häggström, Agne Holmer, Hans Lennbom, Leif Lennbom, Carin Ljung

Innehåll

Hembygdsgilletts höstmöte 2004	3
Årets utflykt	5
Sigge Sport och Familjen Källberg	6
Verksamhetsberättelse 2004	12
Resultat- och balansräkning	17
Årsstämma	18
Öppet hus på Nälsta gård	19
Nya medlemmar	20

Omslagsbild: Spångaån i vinterskrud 1959. Foto: Björn Rehnfeldt.

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille
Box 3303 163 03 SPÅNGA
Postgiro 26 50 62-0

Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/spanga

Hembydsgillet's höstmöte 2004

av Carin Ljung

Söndagen den 7 november ägde Gillets årliga höstmöte rum. Som vanligt gick det av stapeln i Spånga församlingshus där många kaffebord dukats liksom även ett bord med föreningens skrifter: sockenstämmoprotokollen och äldre nummer av Spångabygden. Gamla kartor över Spånga fanns också till försäljning.

Ordföranden Gösta Garberg öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Han vill slå ett slag för Gillets tidskrift *Spånga Bygden* och ber om bidrag från deltagare som vuxit upp i Spånga med omnejd på 30- 40- eller 50-talen.

Sedan läser han ett utdrag ur ett sockenstämmoprotokoll från 1862, där barnmorskan Anna Maria Sandberg ber om entledigande från sin tjänst på grund av ålderdom och sjuklighet. Hon gör också en försynt framstöt om eventuellt underhåll efter sin 30-åriga tjänstgöring. Hur går det då?, undrar vi i församlingen. Jodå, hon får sin begäran om entledigande godkänd, och därtill "... ehuru icke belåtna med hennes uppförande, likväl, i anseende till hennes 30-åriga mödosamma tjänstgöring inom församlingarna Spånga och Jerfälla, åt henne för hennes återstående lifstid ett årligt underhåll af 2 tunnor råg och 1 tunna korn ... hvarjämte husrum och vedbrand". I en senare paragraf får vi lära känna hennes efterträdare, Emma Sofia Lundqvist. Hennes ansökningshandlingar visar att hon äger "berömligt vitsordade insigter och skicklighet i de stycken som till Barnmorskeyrket höra", och att hon "äfvén undergått examen uti Instrumental förlossningskonst". Kontrakt upprättas.

Därpå presenterar Gösta dagens föredragshållare, Johan Jansson och Erik Göransson, den senare ordförande i Sollentuna hembygdsgillets förening som just firat 70-årsjubileum. Till våren ordnar Spångagillet en utflykt just till Sollentuna, så nu hoppas vi få några fina tips.

Vi får veta att i Sollentuna finns fyra kyrkor, den äldsta (Sollentuna kyrka) från 1100-talet. Därutöver finns Sankt Eriks kyrka, Edsbergs kyrka och Kummelby kyrka av senare datum.

Utgångspunkten för utflykten kommer att bli hembygdsgården Hersby, sedan fortsätter vi utmed Edsviken till Landsnora kvarn från Gustav II Adolfs tid. Därefter ställs färden längs Sollentunavägen till Viby, där vi beser runhällarna och Viby gård från 1700-talet, den senare i hembygdsgillets ägo.

Sollentuna kyrka kommer närmast innan vi besöker ytterligare en kvarn, Överby kvarn, som fortfarande är i bruk och som övertogs av hembygdsgillets förening på 1940-talet.

Kummelby kyrka har en nyupptäckt runsten som vi tar en titt på, sedan bär det av mot Silverdals griftegård, Sörentorp och Rådan. Hedvigsdalsvägen tar oss till fornlämningsområdet vid Edsviken. Utefter stranden ligger Skansen, som C. J. L. Almqvist har besökt och beskrivit i *Ett ladugårdarrende*. Edsbergs slott och park hoppas vi också hinna med.

Som avslutning beser vi Knista gravfält och därefter Kung Agnes hög innan vi återvänder till Hersby och det efterlängttade kaffet.

Det här låter som ett överväldigande program för en dagsutflykt och måste kanske tas med en nypa salt. Säkert hinner vi inte med mer än en bråkdel av begivenheterna och kanske inte alls i den ordning föredragshållarna skisserat.

Men deras exposé har gett mersmak och får mig att förstå att Sollentuna innehåller åtskilligt mer än vad jag föreställt mig.

Ordföranden avslutar mötet och tackar föredragshållarna för en inspirerad och detaljerad redovisning av Sollentunas sevärdheter.

Årets utflykt

blir den 1 maj, och som framgår av en artikel i detta nummer av Spånga Bygden ställs färden till Sollentuna, där vi inleder och senare avslutar besöket på Hersby Hembygdsgård till en kopp kaffe.

Vi samlas vid församlingshuset kl. 10.00 och förhoppningsvis med så många bilar att vi alla får rum i dem.

Det är nödvändigt med en föranmälan, senast söndagen den 24 april till Gösta Garberg, tfn 36 70 78 eller till Inga-Britt Häggström, tfn 38 00 51.

Välkomna!

Sigge Sport och Familjen Kållberg

Av Agne Holmer

I ett samhälle som Spånga med drygt 100 år på nacken som förort, bidrar det helt klart, att om man har ett skyltfönster med varor som har allmänintresse så är man lite mer bekant med alla. En sådan Spångaprofil är familjen Kållberg en annan är Wibergs - med flera.

Den här gången ska vi fördjupa oss i Siggas etablering av sportaffär, vilken startades i blygsamma lokaler i Bromsten inte långt från de tidigare så kända landmärkena med radiomasterna. Efter nybyggnationer i flera etapper på den plats där Sigge Sporthuset fortfarande ligger och till dagens utveckling med stort sportvaruhus i Vällingby har det förflutit till dags dato 76 år.

Allt startade med att Siggas föräldrar, Rosa och Sven (Carlsson) Kållberg flyttade till Spånga efter att ha bott i Sigtuna en tid. Flyttlasset från Sigtuna gick per båt till Hässelby och vidare till Spånga till den nybyggda villan på Skygränd. Rosa var från början Bromma-flicka och Sven kom från Sörmland och Tullgarn. Tillsammans fick de fem barn. Förutom Sigge född 1911 och äldst, kom i tur och ordning Tore 1914, Gunnar 1916, Carl-Henrik 1920 och slutligen en flicka, Gunborg som föddes 1922. Det är slående att alla i en sådan stor barnaskara stannade i Spånga och i sin tur bildade familjer.



*Stående Sigge, Carl-Henrik, Gunnar, Sven och Gunborg
Sittande Rosa och Tore (1951)*

Sigge började arbeta 1927 på Husqvarnas motor och serviceverkstad som fanns på Brunngatan och som var brukligt vid den tiden började man från början, i Siggas fall med att tvätta och rengöra motordelar. Cykel och motor kom som bekant att bli och är än idag en röd tråd i affärsverksamheten. Klivet från Husqvarna till att börja ny anställning hos cykelreparatör Pettersson, var inte stort eller förvånande. Pettersson hade verkstad i närheten av hörnet Sveavägen/Odengatan. Sigge trivdes bra, skötte hela ruljangsen åt Pettersson som endast sporadiskt gjorde besök i sin affär. Frågan dök upp om att starta eget och tiden från tanke till handling gick snabbt. Sigge startade Sigge Sport 1929. Att starta med lokal inom tullarna med ett ringa startkapital var då som nu inte att tänka på. Man känner sin egen ficka bäst så varför gå över ån efter vatten, Bromsten valdes och en tillbyggnad på en villafastighet fick duga som kombinerad affärslokal/verkstad. Adress, Båtmans Stens väg 77, fastigheten finns fortfarande kvar. Första året i den nya rörelsen såldes

enligt uppgift tre stycken nya cyklar, man får anta att kvoten cykelreparationer var betydande.

Då affärerna gick i rätt riktning fick Sigge nys om att ett hus eller mer en stuga var till salu i Flysta. Efter förhandlingar med säljaren kunde Sigge med bröder och kamrater flytta huset till i stort sett samma plats där Sigge Sporthuset är beläget idag, snett nedanför Wärsta gård. Året var 1931. Affärerna fortlöpte i de nya lokalerna med samma inriktning som tidigare, med lite större omfång. En dramatisk händelse inträffade 1932, då bensen ur en motorcykeltank fattade eld. Med änglavakt lyckades Sigge själv ta sig ur lokalen då händelseförloppet med elden gick utomordentligt snabbt.



Siggas cykelverkstad och affär vid Värstagårdsvägen/Sörgårdsvägen, med på bilden pappa Sven, som hjälpte till att sköta bensinmacken på söndagar.

Borgarbrandkåren med dess frivilliga var snabbt på plats trots det enkla och i jämförelse med dagens utrustning tungförflyttade materialet. Spånga fick sin första brandbil 1933. Olle Viderud, borgarbrandman

omkring 1960, har den rapport som skrevs efter ovannämnda eldsvåda. Liksom Olle Viderud var även Carl-Henrik Kållberg brandman under sju år i Solhems Borgarbrandkår. Carl-Henrik har även skänkt sin gamla brandmansuniform till Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille vilken nu finns att beskåda på Nälsta gård. Som kuriosas kan nämnas att Spånga Brandstation och borgarbrandkåren lades ner 1965, då Vällingby hade fått en ny stor brandstation som servade ett större område. Undertecknades minnen från 50/60-tal var alla dessa gräsbränder som soptåget till Lövsta förorsakade. Det blev en liten utvikning från ämnet.

Sigges affärslokaler fick en interimslösning tvärs över gatan, d v s på den tomt där Församlingshuset idag är beläget. De brandhärjade lokalerna återuppbyggdes, det bör nämnas att Sigges far Sven fanns i bakgrunden då det byggdes, då Sven ägde god kunskap i ämnet och hade husbyggnad som yrke.

Det var inte bara Sigge, vilket nämns inledningsvis, som etablerade sig i Solhem. Övriga bröder och syster Gunborg slog ner sina bopålar på olika platser, här en kort resumé:

Tore, gift med Dagny 1938, var först ut och byggde villa på Drevkroken 1939. Tore arbetade bl. a. som verkmästare på Electrolux, som gemensam nämnare med sina bröder var han aktiv i Spånga IS, dåvarande skidsektionen samt speciellt i arrangemanget av Gläntan festerna. Gunnar, gift med Ann-Sofie 1941, byggde hus likaledes på Drevkroken sex år efter att Tore och Dagny hade startat sitt bygge. Gunnar var den av bröderna som axlade pappa Svens yrkesval. Många Spångabor har haft Gunnar som lärare och som mot/medspelare i bridge. Gunnar var aktiv i Spånga Bridgeklubb i över 50 år. Carl-Henrik, gift med Wivi 1945, byggde inte som bröderna, utan kom att ta över föräldrarnas villa på Skygränd. Carl-Henrik har varit och är en Spångabo med ett stort föreningsidkande. Förutom SIS, har Carl-Henrik varit aktiv i Spånga Folkan, Rotary, Villaägareföreningen mm. Carl-Henrik kom också att arbeta i sportaffären under en lång tid, mer om detta längre fram. Även lillasyster Gunborg byggde med make Gunnar Svahn, villa på Månskensvägen.



Sigge Sporthuset, byggt 1946

Efter förhandlingar med Byggmästare Carlsson kunde Sigge förvärva tomten som hyrts, och en ny byggnad påbörjades 1946. Verkmästare för nybygget var Karl Jonsson, känd även i Spånga-gilletts kretsar. Invigning av den nya sportbutiken kom att äga rum året därpå. Butikssortimentet utökades ordenligt, nu fanns förutom de självklara cyklarna: kläder, radio, tvättmaskiner mm. I butiken arbetade fyra personer, de var Sigge, Dagny, Bengt Eriksson och Carl-Henrik. Den nya fastigheten fick även andra hyresgäster, där fanns och finns Folktandvården, Gerds Konditori, Sköldqvists Blommor och BP-macken. Sigge, gift med Birgit 1939, arrangerade så att familjen fick en egen våning i den nya byggnaden. Huset, som av många passeras dagligdags, ser i stort ut som det alltid gjort. Några nya hyresgäster har tillkommit, bl. a. har den gamla sportbutiken blivit dataaffär och den tidigare sportverkstan, där driver idag Sigges dotter Britt med make Bosse ett plåtslageri- och isoleringsrörelse.

De stora nybyggnadsprogrammen med tema "A B C" d v s arbete, bostad och centrum tog form under femtiotalet. Vällingby och dess centrum med tunnelbanekommunikation med Stockholms innerstad, kom att bli prisat och använt som föredöme. Albert Aronsson var en av de politiker som gick i främsta ledet för Vällingbys uppbyggnad. Sigge såg som många andra företagare att en etablering i Vällingby var nödvändig. Första lokalen för den nya sportaffären kom att ligga i det s. k. Blå Huset. Den nya sportaffären invigdes 1955, cirka ett år efter att Aronsson invigt Vällingby Centrum. Med allehanda aktiviteter i butiken lyckades man med att locka inte mindre än 751 personer på invigningsdagen. Förutom Sigge kom Carl-Henrik med övrig personal att svara för bemanningen i den nya butiken. Ytterligare en ny sportaffär öppnades senare i Hässelby Gård. Lokalerna i Blå Huset blev snart för trånga och en flytt till det s.k. Kopparhuset gjordes 1966. Siggas ökade engagemang i Vällingbys Företagarförening och inte minst ordförandeskapet i Sporthandlarföreningen, gjorde att Carl-Henrik tog över ansvaret för Vällingbybutiken. Försäljningssortimentet utökades ytterligare med bl. a. vintersportsprodukter, detta var ett varusortiment som Siggas son Lasse Källberg införde. Ytterligare en flytt blev nödvändig nu till grannhuset där verksamheten idag drivs av Lasses båda döttrar. Lasse gift med Ann-Kathrin, båda sedan en lång tid boende på Drevkroken, kom att tillsammans med sin fru (eller var det tvärt om) startade en omfattande reseverksamhet under namnet Sigge Sport Skidresor. Resmålet för dessa skidresor gick framförallt till Härjedalen och när resandet var på topp kunde det bli ända upp till 170 bussresor under en säsong. Då Lasse och Ann-Kathrin sålt reseverksamheten och överlätit driften av sportaffären på döttrarna, öppnade Lasse en ny – ja just det – cykelaffär! Det är väl om något, vad som ibland uttrycks med "get back to basic".

Tack Carl-Henrik för ditt rika material med bl. a. videofilm som du lämnat mig, som du vet värnar vår förening lite extra om det gamla. Så vi gör lite tvärt emot det brukliga och gör en text på filmmaterialet!

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2004

Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygds-gille avger härmed sin verksamhetsberättelse för året 2004.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING

		Utgående mandattid
<i>Ålderman</i>	Gösta Garberg	2005
<i>Stadman</i>	Inga-Britt Häggström	2005
<i>Skriftvårdare</i>	Lil Rysanell	2006
<i>Kassavårdare</i>	Leif Lennbom	2005
<i>Arkivarie</i>	Olle Magnusson	2005
<i>Bisittare</i>	Stig Eriksson	2005
	Agne Holmer	2006
	Siv Jonsson	2006
	Hans Lennbom	2006
<i>Ersättare</i>	Siv Gustafsson	2005 (mandattid ett år)
	Carin Ljung	2005 (mandattid ett år)
<i>Granskningsmän</i>	Harry Kårsjö	2005 (mandattid ett år)
	Britt Lundborg	2005 (mandattid ett år)
<i>Ersättare</i>	Erik Johansson	2005 (mandattid ett år)
<i>Valberedning</i>	Inga Schüberg, sammankallande	
	Clary Holmer	
	Kerstin Åslund	
<i>Redaktionskommitté för Spånga Bygden</i>	Agne Holmer	
	Inga-Britt Häggström	
	Hans Lennbom	
	Carin Ljung	

SAMMANTRÄDEN

Rådet har hållit nio protokollförda sammanträden under 2004 vid följande tillfällen: 21 januari, 18 februari, 24 mars, 29 april, 26 maj, 30 augusti, 27 september, 2 november och 8 december. Ytterligare samråd har skett per telefon vid aktuella angelägenheter.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hölls den 7 mars i Spånga församlingshus. Annika Risberg underhöll oss med trevlig sång med melodier från 30-talet fram till nu och hon ackompanjerades av Jan Boquist på piano. Man beslutade om höjd medlemsavgift för 2005, 120 kr för ordinarie medlem och 20 kr för familjemedlem.

HÖSTMÖTE

Vid höstmötet söndagen den 23 november berättade Erik Göransson och en man till från Sollentuna hembygdsförening om Sollentuna. Med sig hade han en karta, som han utgick ifrån, när han berättade om sevärdheter i Sollentuna. Det är ju meningen att vi ska besöka Sollentuna på vårutflykten.

ÖVRIGA SAMMANKOMSTER OCH ARRANGEMANG

8 maj Vårutflykten med egna bilar gick till Järfälla denna soliga och varma dag. Vi guidades på Görvälns slott av krögaren Sten Öhman. Därefter besökte vi Sandviks gård, där vi drack kaffe och åt smörgåsar samt såg oss omkring lite. Lars Gustafsson jr. guidade oss vid Järfälla kyrka och avslutade vid Tingsplatsen på Barkarby torg.

12 dec Öppet hus. Adventskaffe med julglögg och pepparkakor samt lotteri.

Gillet har också på olika sätt spridit kunskap om gamla Spånga. Därutöver har rådsmedlemmar vid enskilda kontakter i samhället kunnat besvara frågor och berätta om tidigare skeenden i Spånga.

NÄLSTA GÅRD

Nälsta gård har haft ”öppet hus” 16 gånger under verksamhetsåret. Vid dessa tillfällen har befintliga samlingar förevisats andra och fjärde söndagen i varje månad kl. 13-16, utom under juli och augusti. Rådsledamöter och frivilliga har alternerat som värdar då de demonstrerat, berättat, serverat kaffe samt försålt äldre lokala kartor och Gillets litteraturutgåvor. Nälsta gård har dessutom vid 10 tillfällen varit uthyrd till externa organisationer för styrelsesammanträden och samkväm etc.

SPÅNGA BYGDEN

Redaktionskommittén har sett till att Gillets medlemstidning har utkommit med 4 nummer (88-91) under året. Tidningen innehåller bygdehistoriska artiklar, Gillets program, föreningsmeddelanden, minnesskildringar med mera. Ett nummer per år utgörs av medlemsmatrikeln. Förutom till Gillets medlemmar tillställs tidningen även skolor, Kungl. Biblioteket och bibliotek i närområdet, en del allmänna institutioner samt utväxlas med närliggande hembygdsföreningars medlemstidningar.

GILLET'S HEMSIDA

Carin Ljung har kontinuerligt uppdaterat hemsidan.

GILLET'S BOKSAMLING

Gillet förfogar över en boksamling innehållande ett flertal historiska och vetenskapliga böcker om hela landet, men med tyngdpunkt på våra närliggande trakter, bl. a. årsböcker om Uppland och Stockholm. Samlingen, vilken förvaras på Nälsta gård, kompletteras fortlöpande genom nya inköp och gåvor. Personer intresserade av samlingen kan ta del därav efter förfrågan hos arkivarien eller annan rådsledamot.

GILLET'S UTGÅVOR

Gillet's egna utgåvor tillhandahålls i Nälsta gård och vid Gillets sammankomster i Spånga församlingshus. Exempel på utgåvor är ”Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll” i fyra delar (del 2 och 3 i en volym och del 4 består av två volymer) Spånga Bygden och kartkopior över samhällena i Spånga under tidigare skeden.

Dessutom tillhandahåller Gillet ”Spångasmycket” och ”Spångaslip-nålen”, kopior gjorda i silver efter föremål från järnåldern funna vid utgrävningarna i Tensta.

SPÅNGAS LUCIA

I december krönte åldermannen Spångas Lucia i Spånga gymnasium.

SAMARBETE MED FÖRETAGARFÖRENINGEN

Gillet har tillhandahållit 13 fotografier över gamla Spånga till den av Spånga Företagarförening utgivna Spångakalendern 2005.

KONTAKTUTBYTE OCH SAMVERKAN

Samverkan med hembygdsföreningarna i omgivningarna sker bl. a. genom utbyte av medlemstidningar och andra publikationer samt kallelser till arrangemang och gemensamma aktiviteter.

REPRESENTATION

Spånga Fornminnes- och Hembygds-gille tillhör följande föreningar:

- Sveriges Hembygdsförbund
- Stockholms läns Hembygdsförbund
- Samfundet S:t Erik
- Bibliotekets vänner i Spånga
- Spånga Medborgarhusförening
- Spånga-Tensta Kulturkommitté

Gillet har haft representanter vid de flesta av ovannämnda organisationers årsmöten och arrangemang. Representanter från Gillet deltog vid Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte den 27 mars i Salem. Omfattande representation har under året även genomförts vid andra möten.

GILLETS MEDLEMSANTAL

Antalet medlemmar i Gillet var vid årsskiftet 2004/2005 501 st. Av dessa var 336 helbetalande medlemmar, 144 familjemedlemmar samt 21 ständiga medlemmar.

ÅRSAVGIFTEN

Årsavgiften för 2004 var 100 kronor för helbetalande och 10 kronor för familjemedlemmar. Ständigt medlemskap kan numera ej tecknas.

GILLETS EKONOMI

Årets resultat visar ett överskott på kr 11.935:86. En detaljerad redovisning för Gillets ekonomi finns i vidstående resultat- och balansräkning.

GÅVOR

Gåvor till Gillet har skänkts från flera medlemmar, gåvor för vilka vi härmed framför vårt varma tack. Gillets lösöre finns förtecknat i arkivpärmar, vilka fortlöpande kompletteras.

ETT STORT TACK

framförs härmed till alla dem, inom och utom Gillet, som på olika sätt stött vår verksamhet under året. Till sist vill vi tacka Gillets medlemmar för den uppskattning som på olika sätt visats oss i vårt arbete under verksamhetsåret 2004.

Spånga i februari 2005

RÅDET I SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

Resultaträkning

	2004	2003	
Intäkter			
Medlemsavgifter	35 510,00	34 480,00	
Försäljning litteratur	715,00	1 035,00	
Försäljning smycken	7 650,00	11 375,00	
Försäljning sockenstämmoprotokoll	0,00	0,00	
Bidrag	5 080,00	5 600,00	
Gåvor	5 000,00	20 910,00	
Möten och samkväm	10 922,50	7 695,00	
Hyror Nälsta gård	2 200,00	2 500,00	
Räntor	3 360,66	9 690,78	89 433,38
	<u>70 438,16</u>	<u>9 690,78</u>	
Kostnader			
Avgift till medlemsorganisationer	7 465,00	5 750,00	
Inköp smycken	6 744,00	8 625,00	
Spånga Bygden	12 601,30	10 590,00	
Porto	9 660,50	9 622,00	
Omkostnader	7 384,50	14 794,00	
Nälsta gård: tomträtsavgäld	420,00	416,00	
Nälsta gård: el och vatten	12 749,00	18 657,00	
Nälsta gård: reparationer	277,00	133,00	
Nälsta gård: försäkring	750,00	650,00	
Nälsta gård: övrigt	451,00	4 934,00	
Avsatt till reserv	0,00	0,00	74 171,00
	<u>58 502,30</u>	<u>0,00</u>	
Årets resultat	11 935,86	15 262,38	

Balansräkning

	2004-12-31	2003-12-31
Tillgångar		
Kassa	9 679,5	2 434,00
Postgiro	34 223,16	32 736,46
Bank	257 473,17	254 112,51
Förbetalda kostnader	1 095,00	330,00
Fordringar	200,00	800,00
	<u>302 670,83</u>	<u>290 312,97</u>
Skulder och eget kapital		
Diverse skulder	0,00	2 750,00
Förskottsbetalda medlemsavgifter	26 160,00	18 400,00
Fond: E Forseman	40 000,00	40 000,00
Fond: A & E Poucette	70 000,00	70 000,00
Fond: Sockenstämmoprotokoll	9 000,00	9 000,00
Fond: Jubileum	16 008,00	20 696,00
Balanserade resultat	129 566,97	114 304,59
Årets resultat	11 935,86	15 262,38
	<u>302 670,83</u>	<u>290 312,97</u>

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgilles

ÅRSSTÄMMA

Söndagen den 20 mars kl 14.00

i Spånga församlingshus

*Järva Dragspelsklubb underhåller oss under
samlagen och senare under kaffepausen.*

Årsstämman leds av Kristina Smedberg från
Länsförbundet, som också kåserar lite om trevliga
minnen från sitt mångåriga arbete där.

Kaffeservering

Välkomna!

Välkomna till Nälsta Gård



Vi har Öppet Hus med kaffeservering

13 mars kl. 13 - 16

27 mars kl. 13 - 16

10 april kl. 13 - 16

24 april kl. 13 - 16

8 maj kl. 13 - 16

22 maj kl. 13 - 16

Nya medlemmar

Mikael Andersson, Vällingby

Anna Flisberg, Spånga

Leif Förare, Spånga

Susanne Leijonmarck, Järfälla

Eva Linderöth, Vällingby

Louise Melander, Hässelby

Krister Nordin, Vällingby

Marianne Nordin, Vällingby

Karin Selander, Vällingby

Bo Weistedt, Spånga

Klas-Anders Öhlin, Spånga

Välkomna!

Medlemsavgiften: Kr 120:-, familjemedlemmar kr 20:-

ISSN 0281-5079