

SPÅNGA BYGDEN

Nr 96

Februari 2006

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille



SPÅNGA BYGDEN

Utges av Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille, som tillhör Stockholms läns Hembygdsförbund. Utkommer med fyra nummer om året.

Redaktion

Inga-Britt Häggström, Agne Holmer, Hans Lennbom, Leif Lennbom, Carin Ljung

Innehåll

Höstmöte i Församlingshuset den 19 november 2005	3
Värsta – en gammal gård i Spånga	6
Verksamhetsberättelse 2005	12
Resultat- och balansräkning	17
Årsstämma	18
Öppet hus på Nälsta gård	19
Nya medlemmar	20

Omslagsbild: Värsta gård.

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille

Box 3303 163 03 SPÅNGA

Plusgiro 26 50 62-0

Adress till Nälsta gård: Rättar Vigs väg 95, Spånga

Hemsida: www.hembygd.se/stockholm/spanga

Höstmöte i Församlingshuset den 19 november 2005 av Carin Ljung

Hembygdsgilletts höstmöte är ovanligt sent i år - krockar nästan med första advent som ju infaller extra tidigt.

Kaffeborden står dukade och fylls till sista plats när underhållningen på stora scenen sätter igång. *Ia och Bruno Picano* inleder med några italienska sånger och fortsätter sedan med välkända engelska och amerikanska örhängen som får många fötter att diskret stampa takten under borden. Kanske vi skall ordna dans till nästa höstmöte? Duon avslutar med Stevie Wonders välkända "I just called to say I love you" och får stormande applåder som belönas med ett extranummer.



Nu är det ordförandens tur. Gösta Garberg har glädjande nyheter. Gillets medlemsantal har ökat under året och Spånga-Bygden fyller 25 år på nyåret. Det firas med utgivning av en skrift där ett 10-tal artiklar ur gångna nummer återuppstår. Främst blir det berättelser av gamla spångabor som vuxit upp i olika delar av socknen under första halvan av 1900-talet. Skriften blir förhoppningsvis klar till årsstämman den 5 mars. Vidare har Spånga-kalendern just kommit ut i butikerna med bilder ur Gillets arkiv från ett Spånga som försvunnit. Under året har Gillet hållit tre föredrag om Spånga och varit med om att ordna en guidad tur till Spångas fornminnen som rönt stor uppslutning och uppskattning. Målet för vårens utflykt i maj är ännu inte fastställt men kommer att publiceras i nästa nummer av Spånga-Bygden. Årsstämman blir som nämnts den 5 mars.



Karl Erik Fridzén kliver nu fram till projektorn och säger att hans föredrag blir ett slags konstutställning. Han målar akvarell och nu tänker

han visa oss de fyra årstidernas fåglar i hemmiljö, främst på Järvafältet men även i norra Upplands skogar.

Han börjar med vintern och berättar hur han lyssnar på ugglor och visar bilder av sparv-, pärl- och slaguggla som tyvärr inte längre kan ses på Järvafältet men finns i Uppsala-trakten. (Kattugglan finns däremot fortfarande kvar på Järvafältet.) Rävorna skriker på vårvintern och spillkråkan trummar på träden. Tjäderospel hör också vårvintern till. Under mars månad kan man höra koltrastens skuggsång. Allt detta blir illustrerat med stämmingsfulla bilder.

Så kommer våren. Bofinken kommer tidigt och skatorna bygger bon. Tofsvipor häckade förr mellan Spånga kyrka och Bromsten och ormråken flög över fälten. Staren har gått tillbaka i antal men ökar nu återigen. Taltrasten sjunger i gryning och skymning. April-maj kommer tjäderhönorna till spelplatserna för att paras (gäller Norra Uppland).

Under sommaren kunde man förr höra göken på Järvafältet. Näktergalen sjöng i snåren längs nuvarande Akallavägen. Storlom fanns i både Översjön och Säbysjön. Skrattnås finns fortfarande vid Säbysjön och i Mälaren syns fiskgjusen. Tornfalken kan faktiskt fortfarande ses över Järvafältet.

Hösten på Hästa gärde är rik på fåglar. Vi får se nötskrikan samla ekollon, duvhök, varfågeln som ursprungligen är från Norrland, berguv, större hackspett, fasan (som har minskat i antal) och den färggranna steglitsen. Hägern har ökat mycket och återfinns vid Råstasjön. Havsörnen har också kommit tillbaka och sju par häckar nu i Mälaren.

Denna exposé i bilder och berättande avslutas med en bild på konstnären själv vid sitt köksbord där alla de vackra målningarna kommit till.

Publiken applåderar förtjust och Gösta Garberg tackar varmt för den engagerande ”konstutställningen”.

Värsta - en gammal gård i Spånga av Evert Strokirk

Gården Värsta, eller som namnet ursprungligen stavats ”Wersista”, vars huvudgård ligger ca 1 km sydväst om Spångas gamla vackra kyrka, är känd sedan tidig medeltid och på 1300-talet ägdes den av Spånga kyrka, övergick småningom i Klara klostrets ägo samt indrogs vid reformationen till kronan, men avyttrades 1575 till privata ägare.

De två mest kända besittarna är riksamiralen Karl Karlsson Gyllenhjelm, Karl XI:s son och ägare till Karlberg, som innehade Värsta från 1632 till sin död 1650 varefter den förvärvades av hans frände, rikskanslern Magnus Gabriel de la Gardie. Ingen av dessa herrar bodde på Värsta.

Härefter övergick gården i ofrälse ägo och blev därmed skattepliktig, då sannolikt många av de kommande ägarna var bosatta där.

1752-1772 ägdes den av en löjtnant Heitmüller och under hans tid, sannolikt 1768, uppfördes det nuvarande corps de logiet i 1½ våning med valmat tak, brutet vid gavlarna, 10 x 19 meter och innehållande åtta rum och kök och som sedan dess icke, varken beträffande exteriören eller planlösningen, undergått några väsentliga förändringar.

Emellertid har, före den nuvarande byggnaden och på samma ställe, säkerligen stått en tidigare sådan med all sannolikhet av samma längd, 19 meter, men endast 7 meter bred och kanske endast i en våning. Denna slutsats kan man dra, därför att den ursprungliga källaren under huset har samma längd som, men mindre bredd än, detsamma och är försedd med mer än 2 meter tjocka grundmurar av granit och mellan dem valv av tegel, allt tydande på att källaren och grunden snarast kan härledas till medeltida bebyggelse.

Familjen Heitmüller umgicks med familjen Bonde på Hässelby, vilket bl.a. framgår av Carl Bondes anteckningar i sin dagbok 1758-1762: ”Woro vi i Kyrkian (Spånga) samt på Wärdstad till middagen ...” och ”Woro här (Hesselby) främmande från Wärdstad.” På andra ställen

dagboken meddelar han att Carl Michael Bellman vid flera tillfällen (bl.a. 1763) vistades på Hesselby. Det kanske icke är otänkbart, och man vill ju också gärna tro, att den store skalden någon gång i samband med kyrkbesök i Spånga tillsammans med sitt värdfolk besökte "Wärdstad."

Gårdens ägare och brukare var ofta betrodda män i kommunen och innehade därmed förknippade uppdrag i sockennämnd och skolråd m.m. Några var, eller hade varit, borgare i Stockholm samt också militärer. Vad de senare beträffar var ofta, i varje fall i fredstid, deras tjänstgöring av mycket kort varaktighet varje år och följaktligen lönen därefter, varför de som regel också innehade ett annat yrke - och då ofta jordbrukarens.

På Spånga kyrkogård ligger en stor kalkstenshäll med direkt anknytning till tvenne ägare av gården. På den finns inhugget "Inspectoren Eric Ström 1705". Märkligt nog är denna inskription överkorsad, vilket får tydas så att Ström icke är jordfäst under stenen. Han var ägare till Värsta 1715. Där finns ännu en inskrift "Directeuren Eric Lindgren 1793". Han ägde Värsta 1776-1793, och efterträddes av sin son med samma förnamn.

Under den siste jordbrukaren, Carl C. Danielssons tid, omfattade gården 326 tunnland och den födde (1901) ca 30 kor, 1 tjur och 6 hästar etc.

De nya strömningarna att skaffa egnahem åt storstadens invånare understöddes livligt av den expanderande industrin i Stockholm och resulterade bl.a. i stiftandet av AB Hem på Landet, som hade till uppgift att på lämpligt avstånd från staden inköpa mark samt stycka och försälja småtomter och även biträda med uppförande av småvillor och finansiering av fastighetsaffären. Huvudklientelet hos detta bolag bestod mestadels av tjänstemän, förmän och yrkesarbetare.

Hem på Landet inköpte 1906 hela Värsta av Danielssons sterbhus och satte omedelbart igång med exploaterandet, vilket fortskred ganska snabbt. Under den tid detta pågick bedrev man fortfarande jordbruk, dock i alltmer avtagande omfattning efterhand som den odlingsbara jorden och betesmarken försålles till tomter. Huvudbyggnaden användes

nu dels som sammanträdeslokal för Solhems municipalsamhälle dels som bostad åt den förvaltare, Hugo Nissar, som var bolagets representant på platsen. År 1907 förlade man även småskolan dit.

1912 hade man i stort sett fullbordat exploateringen och försålde då vad som återstod, nämligen corps de logiet och därtill hörande trädgårdsmark, samtidigt som den kvarvarande djurbesättningen och redskapen försålles på auktion. Kronofogden Erik J. Norman blev den nya ägaren, och han flyttade in omedelbart och förlade dit sitt kronofogdekontor.

1932 förvärvade undertecknad, Strokirk, gården och satte efter tillträdet 1933 igång en ganska omfattande renovering av den ganska hårt nedslitna byggnaden. Några väsentliga förändringar hade icke skett med den då nära 200-åriga byggnaden, och dörrar, bröstpaneler och lås var de ursprungliga. Då planlösningen, som var den för svenska herrgårdar ganska typiska, var fullt tillfredsställande kunde renoveringen i huvudsak inriktas på modernisering av kök och badrum samt införande av värmeledning samt målnings- och tapetseringsarbeten.

Principen vid vårt övertagande av den gamla gården, till vilken vi medförde en hel del gamla ärvda antika möbler, var att i största möjliga grad bibehålla den gamla miljön, endast utföra nödvändiga och praktiskt betingade reparationer samt att icke behöva investera alltför stort kapital utöver förvärvandet. Vår tanke var att efterhand, dels när ekonomin så tillät, dels när genom fynd av olika slag så yppade sig, skulle nytillskott av inredningar, golvbeläggningar etc. inkomponeras.

Till det yttre har inga andra förändringar skett än att en terrassbyggnad i källarplanet utefter husets hela östra fasad tillkommit med garage, tvättstuga etc. samt en ny entré på västra sidan, bestående av fyra pelare av trä uppbärande en balkong, uppförts.

Vid renoveringen upptäcktes att under ett flertal lager gamla tapeter i övre våningen funnits en väggtapet bestående av stiliserade pelare med korintiska kapitäl målade på papper och klistrad på väv. Då tapeten icke

var fullständig och dessutom skadad nedtogs den, renoverades och uppsattes i nordvästra rummet i bottenvåningen. Tapeten torde härstamma från omkring sekelskiftet 1700-1800, och i rummet täcker en 1700-talsgobeläng från Läckö ena kortväggen.



Evert Strokirks 70-årsdag på Värsta 1968

Några ursprungliga kakelugnar fanns icke vid vårt tillträde, men från fastigheten nr 41 Österlånggatan i Stockholm förvärvade vi en vacker kolonnkakelugn. Kaklet var stämplat Västervik från sekelskiftet 1700-1800, som också sattes upp i detta rum. En annan vacker kakelugn, något äldre, som vi inköpte i Karlskrona, är sannolikt tillverkad i Karlskrona samt nu uppsatt i köket, vilket stora vackra rum är så inrett, att ena halvan fungerar som "brukskök" och den andra som vardagsmatsal.

Ett par inredningar från olika håll och skilda epoker pryder nu väggarna i ett par rum. Från Karlskrona, den s.k. Pukeska gården, kommer en sirlig rokokoinredning bestående av stuckdekorationer på pannåer, och den har fått sin plats i det sydöstra rummet i bottenvåningen.

Ytterligare en inredning har vi hämtat från samma fastighet som nyss nämnda kolonnkakelugn, och den utgörs av skulpterade kolonner och listverk samt i sepia målade dörröverstycken, sannolikt i Masreliez' skola (påminner starkt om entréinredningen i Hagapaviljongen) torde också vara utförd omkring sekelskiftet 1700-1800. Den är också signerad med ett inhugget S:t Georgskors, det s.k. frimurarkorset. Den är uppsatt i matsalen.



Detalj av kakelugn i arbetsrum.

Den praktfullaste inredningen utgöres av ett målat tak härstammande från Lindvallagården i Karlskrona och utfört av ”konterfejaren” därstädes, Johan Andersson Columbus, sannolikt år 1700. Figuren i mitten visar ryktets gudinna Fama blåsande i tvenne basuner och hon är i de fyra hörnen omgiven av bilder inom kartuscher med de allegoriska figurerna sjöhästen, oxen, örnen och delfinen.

Även intilliggande rum, det nyss nämnda nordvästra, har också fått ett målat tak likaledes hämtat från ovannämnda Lindvallagården, men dock av helt annan karaktär men sannolikt tillkommet ungefär vid samma tid. I mitten finns här en kraftig kartusch i svulstig, tidig rokokostil, men vad som är av speciellt intresse att märka är att någon ”klåfingrig” konstnär, sannolikt kanske ett 100-tal år senare, ”bättrat på” den ursprungliga dekorationen genom att tillfoga några sirliga blomsterslingor i helt avvikande stil.

Att båda de ovan nämnda takmålningarna kunnat så väl bibehålla sina ursprungliga friska färger oskadade beror säkerligen på att de ganska tidigt först övermåladades med tjockt kritslam som varit lätt att tvätta av och icke skadat färgen, när de ansågs blivit ”omoderna”, och därefter så småningom försetts med vävspänning.

Fotnot: När detta skrevs 1972 hade Evert Strokirk endast två år kvar att leva. 1981 sålde hans hustru Gudrun fastigheten till familjen Louise och Karl-Göran Ejefors, men redan 1987 övertog den nybildade Värsta Gårds byggnadsstiftelse huset, och lokalerna hyrdes ut till Waldorfförskolan Lilla Ellen Key. Alla inredningsdetaljer som så kärleksfullt beskrivits ovan är nu borta, det är bara kakelugnarna som finns kvar.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2005

Rådet för Spånga Fornminnes- och Hembygds-gille avger härmed sin verksamhetsberättelse för året 2005.

RÅDETS SAMMANSÄTTNING

		Utgående mandattid
<i>Ålderman</i>	Gösta Garberg	2006
<i>Stadman</i>	Carin Ljung	2007
<i>Skriftvårdare</i>	Lil Rysanell	2006
<i>Kassavårdare</i>	Leif Lennbom	2007
<i>Arkivarie</i>	Olle Magnusson	2007
<i>Bisittare</i>	Stig Eriksson	2007
	Agne Holmer	2006
	Siv Jonsson	2006
	Hans Lennbom	2006
<i>Ersättare</i>	Siv Gustafsson	2006 (mandattid ett år)
	Inga-Britt Häggström	2006 (mandattid ett år)
<i>Granskningsmän</i>	Harry Kårsjö	2006 (mandattid ett år)
	Britt Lundborg	2006 (mandattid ett år)
<i>Ersättare</i>	Erik Johansson	2006 (mandattid ett år)
<i>Valberedning</i>	Inga Schüberg, sammankallande	
	Clary Holmer	
	Kerstin Åslund	
<i>Redaktionskommitté för Spånga Bygden</i>	Agne Holmer	
	Inga-Britt Häggström	
	Hans Lennbom	
	Leif Lennbom	
	Carin Ljung	

SAMMANTRÄDEN

Rådet har hållit nio protokollförda sammanträden under 2005 vid följande tillfällen: 24 januari, 28 februari, 30 mars, 27 april, 26 maj, 24 augusti, 29 september, 25 oktober och 28 november. Ytterligare samråd har skett per telefon vid aktuella angelägenheter.

ÅRSSTÄMMA

Årsstämman hölls den 20 mars i Spånga församlingshus. Kristina Smedberg från Stockholms läns hembygdsförbund var ordförande på mötet. Hon berättade bl.a. om sin släkting Alfred Smedberg, som skrivit ”Midnatt råder”. Två musikanter från Järva dragspelsklubb underhöll. Man beslutade om oförändrad medlemsavgift för 2006, 120 kr för ordinarie medlem och 20 kr för familjemedlem.

HÖSTMÖTE

Vid höstmötet lördagen den 19 november underhöll Bruno Picano och hans fru med sång och musik. Karl Erik Fridzén berättade om gamla Spånga till egna målningar med vyer och fåglar.

ÖVRIGA SAMMANKOMSTER OCH ARRANGEMANG

1 maj Vårutflykten med egna bilar till Sollentuna var mycket trevlig och Erik Göransson guidade oss runt. Vi besökte många trevliga platser, bl.a. deras hembygdsgård, Rådan och Sollentuna kyrka.

11 dec Öppet hus. Adventskaffe med julglögg och pepparkakor samt lotteri.

Gillet har också på olika sätt spridit kunskap om gamla Spånga. Därutöver har rådsmedlemmar vid enskilda kontakter i samhället kunnat besvara frågor och berätta om tidigare skeenden i Spånga.

NÄLSTA GÅRD

Nälsta gård har haft ”öppet hus” 18 gånger under verksamhetsåret. Vid dessa tillfällen har befintliga samlingar förvisats andra och fjärde söndagen i varje månad kl 13-16, utom under juli och augusti.

Rådsledamöter och frivilliga har alternerat som värdar då de demonstrerat, berättat, serverat kaffe samt försålt äldre lokala kartor och

Gillets litteraturutgåvor. Nälsta gård har dessutom vid 15 tillfällen varit uthyrd till externa organisationer för styrelsesammanträden och samkväm etc.

SPÅNGA BYGDEN

Redaktionskommittén har sett till att Gillets medlemstidning har utkommit med 4 nummer (92-94) under året. Tidningen innehåller bygdehistoriska artiklar, Gillets program, föreningsmeddelanden, minnesskildringar med mera. Ett nummer per år utgörs av medlemsmatrikeln. Förutom till Gillets medlemmar tillställs tidningen även skolor, Kungl. Biblioteket och bibliotek i närområdet, en del allmänna institutioner samt utväxlas med närliggande hembygdsföreningars medlemstidningar.

GILLET'S HEMSIDA

Carin Ljung har kontinuerligt uppdaterat hemsidan.

GILLET'S BOKSAMLING

Gillet förfogar över en boksamling innehållande ett flertal historiska och vetenskapliga böcker om hela landet, men med tyngdpunkt på våra närliggande trakter, bl a årsböcker om Uppland och Stockholm. Samlingen, vilken förvaras på Nälsta gård, kompletteras fortlöpande genom nya inköp och gåvor. Personer intresserade av samlingen kan ta del därav efter förfrågan hos arkivarien eller annan rådsledamot.

GILLET'S UTGÅVOR

Gillets egna utgåvor tillhandahålls i Nälsta gård och vid Gillets sammankomster i Spånga församlingshus. Exempel på utgåvor är ”Spånga och Järfälla Sockenstämmoprotokoll” i fyra delar (del 2 och 3 i en volym och del 4 består av två volymer) Spånga Bygden och kartkopior över samhällena i Spånga under tidigare skeden.

Dessutom tillhandahåller Gillet ”Spångasmycket” och ”Spångaslipsnålen”, kopior gjorda i silver efter föremål från järnåldern funna vid utgrävningarna i Tensta.

SPÅNGAS LUCIA

Spånga gymnasiums lucior fick var sin present.

SAMARBETE MED FÖRETAGARFÖRENINGEN

Gillet har tillhandahållit 13 fotografier över gamla Spånga till den av Spånga Företagarförening utgivna Spångakalendern 2006.

KONTAKTUTBYTE OCH SAMVERKAN

Samverkan med hembygdsföreningarna i omgivningarna sker bl a genom utbyte av medlemstidningar och andra publikationer samt kallelser till arrangemang och gemensamma aktiviteter.

REPRESENTATION

Spånga Fornminnes- och Hembygds-gille tillhör följande föreningar:

- Sveriges Hembygdsförbund
- Stockholms läns Hembygdsförbund
- Samfundet S:t Erik
- Bibliotekets vänner i Spånga
- Spånga Medborgarhusförening
- Spånga-Tensta Kulturkommitté

Gillet har haft representanter vid de flesta av ovan nämnda organisationers årsmöten och arrangemang. Representanter från Gillet deltog vid Stockholms läns Hembygdsförbunds årsmöte den 27 mars i Salem. Omfattande representation har under året även genomförts vid andra möten. Gösta Garberg representerade Gillet när Norra Järva firade sitt 20 årsjubileum. Artikel om Spånga och Nälsta gård var införd i senaste numret av Ledungen. Gösta Garberg och Stig Eriksson höll i mars ett föredrag med bildvisning om Spånga i Spånga Folkan för Älvkvarnsvägens samfällighet. I maj visades bilder och berättade Olle Magnusson, Gösta Garberg och Stig Eriksson om olika delar av Spånga för SPF. I höstas inbjöd Tommy Andersson från Svensk Fastighetsförmedling i Vällingby och Nordea i Spånga till en rundvandring i Spånga. Olle Magnusson, Gösta Garberg och Stig Eriksson inledde med ett kort föredrag i Holken före rundvandringen, som i huvudsak leddes av Stig Eriksson. Det var ett perfekt väder för en mycket intressant och lärorik promenad.

GILLET'S MEDLEMSANTAL

Antalet medlemmar i Gillet var vid årsskiftet 2005/2006 495 st. Av dessa var 337 helbetalande medlemmar, 139 familjemedlemmar samt 19

ständiga medlemmar.

ÅRSAVGIFTEN

Årsavgiften för 2005 var 120 kronor för helbetalande och 20 kronor för familjemedlemmar. Ständigt medlemskap kan numera ej tecknas.

GILLET'S EKONOMI

Årets resultat visar ett överskott på kr. 8.517:46. En detaljerad redovisning för Gillets ekonomi finns i vidstående resultat- och balansräkning.

GÅVOR

Gåvor till Gillet har skänkts från flera medlemmar, gåvor för vilka vi härmed framför vårt varma tack. Gillets lösöre finns förtecknat i arkivpärmar, vilka fortlöpande kompletteras.

ETT STORT TACK

Framför härmed till alla dem, inom och utom Gillet, som på olika sätt stött vår verksamhet under året. Till sist vill vi tacka Gillets medlemmar för den uppskattning som på olika sätt visats oss i vårt arbete under verksamhetsåret 2005.

Spånga i februari 2006

RÅDET I SPÅNGA FORNMINNES- OCH HEMBYGDSGILLE

Gillet's vårutflykt går i år till Mariefred med subventionerad buss. Vi får en visning av Carlanderska gården som avslutas med kaffe och smörgås. Tidpunkt är ännu inte bestämd, men det blir en lördag i början av maj. Mera detaljer meddelas vid årsmötet den 5 mars.

Bindande anmälan senast den 15 april.

Kontaktpersoner: Gösta Garberg, tel. 36 70 78
Olle Magnusson, tel. 36 71 88
Carin Ljung, tel. 36 16 50

Resultaträkning

	2005		2004	
Intäkter				
Medlemsavgifter	43 605,00		35 510,00	
Försäljning litteratur	1 135,00		715,00	
Försäljning smycken	20 450,00		7 650,00	
Bidrag	5 060,00		5 080,00	
Gåvor	5 000,00		5 000,00	
Möten och samkväm	13 039,00		10 922,50	
Hyror Nälsta gård	3 000,00		2 200,00	
Räntor	2 354,26	93 643,26	3 360,66	70 438,16
Kostnader				
Avgift till medlemsorganisationer	7 395,00		7 465,00	
Inköp smycken	17 161,00		6 744,00	
Spånga Bygden	12 603,30		12 601,30	
Porto	9 294,00		9 660,50	
Omkostnader	10 282,00		7 384,50	
Nälsta gård: tomträttsavgäld	420,00		420,00	
Nälsta gård: el och vatten	16 288,00		12 749,00	
Nälsta gård: reparationer	0,00		277,00	
Nälsta gård: försäkring	765,00		750,00	
Nälsta gård: övrigt	917,50		451,00	
Avsatt till reserv	10 000,00	85 125,80	0,00	58 502,30
Årets resultat		8 517,46		11 935,86

Balansräkning

	2005-12-31	2004-12-31
Tillgångar		
Kassa	3 044,50	9 679,5
Postgiro	56 826,36	34 223,16
Bank	259 827,43	257 473,17
Förbetalda kostnader	675,00	1 095,00
Fordringar	0,00	200,00
	320 373,29	302 670,83
Skulder och eget kapital		
Diverse skulder	0,00	0,00
Förskottsbetalda medlemsavgifter	25 345,00	26 160,00
Fond: E Forseman	40 000,00	40 000,00
Fond: A & E Poucette	70 000,00	70 000,00
Fond: Sockenstämmoprotokoll	9 000,00	9 000,00
Fond: Jubileum	26 008,00	16 008,00
Balanserade resultat	141 502,83	129 566,97
Årets resultat	8 517,46	11 935,86
	320 373,29	302 670,83

Spånga Fornminnes- och Hembygds gilles

ÅRSSTÄMMA

Söndagen den 5 mars 2006 kl 14.00

i Spånga församlingshus

*Trubaduren Sven Lilja spelar och sjunger
gamla välkända melodier
och Spångabon Lennart Rydberg
tar oss med på en båtfärd till gamla Spånga,
så håll ångan uppe under resan.*

Kaffeservering

Tag med detta nummer av SpångaBygden,
som innehåller verksamhetsberättelsen!

Välkomna!

Välkomna till Nälsta Gård



**Vi har Öppet Hus med kaffeservering
Kl. 13 - 16**

26 februari

12 mars

26 mars

9 april

23 april

14 maj

28 maj

Nya medlemmar

Arne Andersson, Spånga

Eva Andersson, Spånga

Eiler Engberg, Spånga

Lars Hansson, Spånga

Lisse Hansson, Spånga

Pär Hansson, Spånga

Mia Hovmöller, Spånga

Niels Hovmöller, Spånga

Vally Lindström, Farsta

Antonio Quas, Spånga

Välkomna!

Medlemsavgiften: Kr 120:-, familjemedlemmar kr 20:-

ISSN 0281-5079